



Kwebblog

Frank den Hollander

Je las de afgelopen tijd wel eens berichtjes over personen die dag in dag uit achter hun pc zaten en alles wat ze meemaakten aan het web toevertrouwen in een zogeheten weblog. Gek genoeg werden deze webloggers in die stukjes altijd aangeduid als blogger, terwijl ik toch had begrepen dat je aan het Loggen bent op het Web; waren deze figuren zo monomaan met zichzelf bezig dat ze zelf spraken van we-bloggers in plaats van web-loggers?

Ik dacht er verder niet meer over na. Maar toen zelfs mij eigen afdeling heel hip en cool een weblog ging opzetten om de laatste ontwikkelingen op ons vakgebied bij te houden (db.weblog.ub.rug.nl/), ging ik me toch eens verdiepen in dit bijzondere fenomeen. Ik zocht er eens een paar op, op het web, en ik was meteen verkocht. Wat een geweldige manier om jezelf helemaal onverbloemd te kunnen uiten! Dit was geen egotripperij, maar bekentenisliteratuur van de bovenste plank! Hierbij verbleekten de pijnlijk met de hand geschreven dagboeken van de gebroeders De Goncourt en het complete werk van Hans Warren tot dorre velletjes dood perkament: hier op deze weblogs werd wereldgeschiedenis geschreven!

De conclusie lag voor de hand: ik moest en zou ook een eigen weblog beginnen. Wat er de hele dag allemaal niet door mijn hoofd spookt; al die commentaren en reacties die spontaan bij me opborrelen als ik de krant lees, TV kijk of zelfs

maar gewoon over straat loop; het zou toch van de gekke zijn als ik al die filosofische pareltjes niet net als mijn collega-bloggers aan de wereld zou toevertrouwen? Dus: de software in huis gehaald en meteen flink aan de slag! En hier zijn ze dan: de eerste postings (ja zo heet dat) in mijn eigen Kwebblog!

★ Lees net in de krant dat de 'kleine' misdaad niet is gestegen ten opzichte van vorig jaar. **Dat is toch goed nieuws, zou je zeggen!** Schenk koffie in, en doe er voor de feestelijkheid extra dik opgeklopte melk overheen - en cacaostrooisel natuurlijk!

Posted by [Frank](#), Monday, 14 Feb, [01.23 a.m.](#)

★ De poes krabt aan de deur. Ik laat haar binnen, maar niet van harte; je kunt erop rekenen dat ze binnen een paar minuten weer naar buiten wil. **Wat bezielt zo'n beestje toch?** Kunnen ook dieren last hebben van twijfel? Verlatingsangst? Weltschmerz? Ik neem een mandarijntje. Ze worden al wat droogjes; nog even en de mandarijntijd is definitief voorbij... Jammer.

Posted by [Frank](#), Tuesday, 15 Feb, [08.34 a.m.](#)

★ Vriend A. belde op: of ik vanmiddag met hem mee de stad in wil. **Hij wil even bij de cd-winkel kijken.** Natuurlijk heb ik daar zin in. Kunnen we meteen een lekker kopje cappuccino (hoe spel je dat toch?) nemen en eens flink bijpraten!

Posted by [Frank](#), Tuesday, 15 Feb, [11.35 a.m.](#)

★ Net met A. in de stad geweest. Geen cd meer gekocht, maar A. wel: **de nieuwe van LCD Soundsystem.** Onbekende band, maar ze draaiden hem in de winkel, en A. was meteen om. Een impulsaankoop, zogezegd. en terecht!

Posted by [Frank](#), Tuesday, 15 Feb, [04.12 p.m.](#)

★ Mijn dochter wil ook een weblog. Waar dat nou voor nodig is? Ze zit al de hele dag te chatten op MSN, en dat stelt inhoudelijk niks voor. **Wat moet zo'n meid nou aan de wereld meedelen?** Afijn, ze doet maar. Het web is gewillig...

Posted by [Frank](#), Wednesday, 16 Feb, [03.56 a.m.](#)

★ Net begonnen in het nieuwe boek van Nicci Gerrard. Het is niet de Da Vinci Code, maar toch onderhoudend. **Lees inmiddels op het weblog van mijn dochter dat ze verkering heeft!** Toch eens met haar over praten, als ik haar tegenkom op de gang.

Posted by [Frank](#), Thursday, 17 Feb, [10.22 p.m.](#)

★ Pap, **kom je eten?**

Posted by [Priscilla](#), Friday, 18 Feb, [06.12 p.m.](#)

★ Ja schat, ik kom er aan. Nog even op mijn weblog posten dat ik ga eten, en dan uitloggen. **Wat eten we?**

Posted by [Frank](#), Friday, 18 Feb, [06.13 p.m.](#)

ICY
TEE