

GRIEKSE GODEN



Athena - verstandig/doordacht

Athena tegen Odysseus: “Jij bent van alle mensen verreweg de allerbeste als het gaat om advies geven en verhalen vertellen, maar ik ben beroemd onder alle goden om mijn slimmigheid en sluwheid.” (Homerus, *Odysee*, 13.297-299)

Essenties van goden

1: Poseidon Taraxippos

“In Olympia, in het midden van het paardenrace-circuit, is er een altaar voor Poseidon Die Paarden Bang Maakt (Taraxippos), precies op die plek waar paarden het vaakst in paniek raakten en de meeste wagens kapot sloegen. Daarom besloten de lokale bewoners dus om daar een altaar op te richten, omdat zij in de overtuiging waren dat daar een of andere godheid aanwezig was. En ze zeggen dat de plek vanaf dat moment veilig is geweest.”

2: Poseidon en Odysseus (Odyssee)

“Zeventien dagen zeilde ik over zee,
en op de achttiende dag verschenen de schaduwrijke bergen
van uw land, en mijn hart maakte een sprongetje van blijdschap.
Ongelukkige ik! Want er lag nog heel wat ellende voor me
in ’t verschiet, die Poseidon de Aardschokker me zou sturen.
Want hij wekte een storm tegen me op en verhinderde me zo mijn
doorreis,
En hij deed de zee ongelofelijk hoog rijzen.
Elke golf deed mij luid jammerend weer van mijn vlot vallen. [...]

En toen sloeg een storm het kapot. Maar ik,
Al zwemmend doorkliefde ik de diepte van de zee,
Tot de wind en het water, die mij voortdroegen, mij tot vlakbij uw land
brachten.

Daar zouden de golven, als ik aan land probeerde te komen, me op de
kust hebben gegooid en
en tegen de grote rotsen gesmeten op een troosteloze plek.

Maar ik week uit en zwom verder, totdat ik aankwam
Bij een rivier, waar de plek mij het beste leek,
Zonder rotsen, en er was beschutting tegen de wind.
Daar wankelde ik aan land, en kwam op adem,
en de goddelijke nacht viel in.”

3: Poseidon de Aardschudder (Ilias)

“De vader van goden en mensen liet het van bovenaf vreselijk donderen. Maar beneden liet Poseidon de onmetelijke aarde schudde en de hoge bergtoppen; Alle fundamenten en toppen van de Ida met haar vele bronnen schudden, En de stad van de Trojanen en de schepen van de Grieken. En helemaal beneden was Hades, heerser over de hele onderwereld, bang geworden.

In zijn angst sprong hij op van zijn troon en hij schreeuwde, dat toch niet de aardschudder Poseidon de aarde open zou splijten, en dat dan zijn griezelige, schimmelige woning (die zelfs de goden haten) voor stervelingen en onsterfelijken zichtbaar zou worden.”

Pandora - aanwijzing

“Zeus beval de befaamde Hephaistos om zo snel als hij kon aarde met water te mengen, en daarin de stem en de kracht van een mens te stoppen, en haar qua gezicht te laten lijken op de onsterfelijke godinnen. En Athena beval hij om haar te leren handwerken en te weven. En aan Aphrodite vroeg hij om haar te omhullen met een gouden charme, zó, dat ze onweerstaanbaar werd. Als mannen haar zouden zien, zouden ze zó naar haar gaan verlangen dat het pijn deed.”
(Hesiodus, *Werken en Dagen*, 60-66)