

## **Bron 5.1: Geloofsverklaring van Marie Garnier**

Vandaag, 2 maart 1676, voor het middaguur, verschenen voor mij, Pierre de Piquet, rechter namens de koning in de stad Annonay, de volgende personen: Jean Boulier en Marie Garnier, dochter van de overleden Anthoine Garnier en Magdeleine Veyre.

Jean Boulier verklaarde dat Marie 14 jaar oud was en hij toonde haar katholieke doopakte, ondertekend door de priester op 29 november 1661. Sinds lange tijd hangt ze echter het protestantse geloof aan, net zoals haar moeder deed. Garnier verklaarde dat ze dit geloof wilde blijven beoefenen en vroeg om een verklaring die haar wens bevestigt, zodat iedereen kan zien dat ze protestant is.

Marie heeft een eed gezworen waarin ze verklaarde dat ze de protestantse religie zal volgen, net zoals haar moeder deed. Zij heeft geloofsbelijdenis gedaan en wij hebben haar protestantse geloofsverklaring opgeschreven en ondertekend. Vanaf nu hangt Marie Garnier het protestantse geloof aan.



## **Bron 5.2: Declaratie van de koning, aanpassing van het Edict van Nantes op 1 februari 1669**

Lodewijk XIV, bij de gratie Gods koning van Frankrijk, verklaart aan iedereen die dit leest het volgende: alle kinderen van wie de vader katholiek is en de moeder protestant, zullen worden gedoopt en opgevoed in de katholieke kerk, ook al is de moeder protestant. Ook indien de katholieke vader sterft, zullen de kinderen in de genoemde katholieke religie worden opgevoed. Deze kinderen zullen in huis worden geplaatst bij hun moeder, voogd of andere katholieke familieleden, met uitdrukkelijk verbod om ze mee te nemen naar een protestantse kerk of ze in dat geloof op te voeden.

Vanaf de leeftijd van 14 jaar (voor mannen) of 12 jaar (voor vrouwen) mogen kinderen een eigen keuze maken voor hun geloof en mogen we ze een geloofsverklaring laten afleggen. We verbieden iedereen om protestantse kinderen te ontvoeren of ze een geloofsverklaring te laten afleggen vóór die leeftijd.

