



Concentratie

Hans Kunē

Dankzij de computer en internet krijgen allerlei uit het verleden overgeleverde begrippen een geheel nieuwe inhoud. Bijvoorbeeld concentratie. De ouderen onder ons weten nog wat het vroeger betekende als je geconcentreerd zat te werken. Je zat dan achter een bureautje of achter een tafeltje met papieren, potloodjes, een pen en wat boeken en je probeerde dan een stukje tekst uit het Engels, Frans of Duits in goed Nederlands te vertalen of...

Neem me niet kwalijk, ik heb mail geloof ik. Effe kijke. Eén of andere Diana? Wil een appointment? Met mij!!? Maar daar heb ik de leeftijd helemaal niet meer voor Diana, enfin, waar had ik het ook weer over? O ja...

Het begrip concentratie heeft een geheel nieuwe inhoud gekregen. Wij zijn niet meer geconcentreerd op de vormgeving van gedachten en denkbepelden, die uit onszelf komen, al hebben we daar dan ook een schriftje, een pennetje en boekjes voor nodig, maar wij zijn geconcentreerd op...

Dit is toch wel verdornd moeilijk aan het worden. Ik weet niet of ik deze redenering zelf nog wel kan volgen, laat staan of de lezer dat nog wel kan. Hoe zeg je zo iets nou? Waar blijft de slagvaardige formulering? Volgens mij had ik iets in mijn hoofd. Nou ja. Maar effe een minesweepertje dan. Schiet het me misschien weer te

binnen. Wat wou ik nu ook weer zeggen?

Nou ja, hoe dan ook, ik heb mooie stukjes muziek op mijn computer staan. Je kunt zeuren wat je wilt, maar dat Kaaza, of hoe dat dan ook heet, is toch wel een uitvinding. En wat een communicatie ook. Dat hadden de mensen vroeger niet. Er zijn 365.895.456 gebruikers actief. Ik wist niet eens dat er zoveel mensen bestonden. On a warm San Franciscan night, prachtig liedje. Warm. Warm? Ik was toch met iets kouds bezig? Iets ijszigs? Icey tea, ja ik heb het weer.

Ik heb het weer, ik heb het weer!

Wat ik wou zeggen, is dat wij dankzij de computer en internet ons geconcentreerd hebben, daar komt hij, op de verstrooiing en de afleiding. Vat u? Dat is het nieuwe dat dit prachtige instrument, deze schitterende, aardbolomvattende technologie ons gebracht heeft.

Waarom knippert dat rode lichtje op mijn ISDN-modem nou weer? Ben ik dan on line? Ja, OK, ik ben on line, maar ik doe toch helemaal niets? Der zal toch niet iemand met mijn harde schijf bezig zijn!? Wat moet ik ook weer doen om dat te controleren? Geen paniek, geen paniek, het is waarschijnlijk loos alarm. Ik moet toch ergens een programmaatje hebben waarmee ik mijn poorten controleer? Straks is iemand nog

een porno-server van mijn pc aan het maken. Zul je zien. Ik zal die smeerlap. Eens even kijken, nou ja, ik geloof niet dat er iets aan de hand is. Wat zegt u? Ooh, het medialab heeft een boodschap voor me. Aha. Medialab? Een filmpreview. Alexander de Grote. Wat moet ik met Alexander de Grote? Weg ermee. Zo daar ben ik weer. Neem me niet kwalijk, neem me niet kwalijk.

Internet leeft. Ik focus me op een medium dat erin gespecialiseerd is mijn focus voortdurend te veranderen. Dat wou ik even kwijt. Ik hoop dat u me begrijpt. We zijn nog altijd heel geconcentreerd bezig, maar dat is toch een ander soort concentratie dan we in onze jeugd nog kenden. De ouderen onder ons tenminste. Ik denk, ik zeg het even, voor we het met zijn allen vergeten zijn. On the wings of a nightingale, pom, pom, prachtig, nee Diana, ik hoef geen grotere penis, hee, een bericht van de Directie, heb ik die Icy Tea nu al af, waar ging die ook weer over, de tiendaagse weersverwachting laat zien dat op zondag op de A2 geflitst zal worden, mijn aandelen zakken, verkopen die rotzooi, nog meer doden in Irak.



ICY
TEA