

Waarom? Waaróm dan? Waarróhom? Wat kunnen heel jonge kinderen soms vermoeiend zijn. En wat denken ze veel, die kleine filosoofjes. In de prille lente van hun bestaan is hun leergierigheid grenzeloos. Maar eenmaal volwassen hebben velen het onderzoeken afgeleerd. Ze geloven het wel.

Het bijzondere aan wetenschappers is nu dat zij deze vragende houding hebben weten te behouden. En hun optimisme. Ze scheppen er plezier in tegenover een mismoeidig makende scepticus een blijmoedige anti-sceptische wijsgeer te zetten of zien in een degenererend weidelandschap een reddende rol voor de rode regenworm weggelegd. Zelfs de klimaatwetenschapper die zijn geliefde Noordpool ziet wegsmelten, blijft de zonnige kant van zijn werk zien. Ook de bezwering van de neurowetenschapper dat we wel degelijk controle kunnen uitoefenen over ons denken, is bepaald opwekkend.

Wetenschappers mogen dan kinderlijk nieuwsgierig zijn, hun geduld

is als van engelen. Dat is misschien ook hun grootste kracht. Constaten zij dat er onwenselijk weinig vrouwen aan de top staan? Dan strijden zij gewoon rustig verder. *Frappez, frappez toujours*, is hun devies. En ondertussen blijven praten; want communicatie vinden eigenlijk alle onderzoekers belangrijk.

Als je wilt dat je museumbezoekers samen de kunst bediscussiëren, zet ze dan geen koptelefoon op, zegt de kunsthistorica. En Else Barth, de in 2015 overleden RUG-hoogleraar filosofie, vond zelfs dat helder redeneren en zorgvuldig debatteren noodzakelijke voorwaarden zijn voor het verbeteren van menselijke relaties. Een andere filosoof, John Wilkins, werkte ooit aan een taal zonder ambiguïteit – overigens vergeefs – omdat hij geloofde dat meningsverschillen ontstaan door spraakverwarring. Zelf bleek hij in staat met iedereen in gesprek te blijven zonder, in de bloedige 17e eeuw, op het schavot te belanden.

Wij wensen u veel leesplezier en vrolijke Paasdagen.

4
De sluier tussen ons en de werkelijkheid
Vlak voor de Maand van de Filosofie werpt Han Thomas Adriaenssen een kennersblik op het scepticisme.



8
Weergek, wetenschapper en waarschuwer
Richard Bintanja is KNMI-medewerker en honorair hoogleraar Climate and Environmental Change



12
'Een vrouw als leider is al gauw een bitch'
Directeur universitair expertisecentrum 'In the lead' Janka Stoker over vrouwen en leiderschap

6
Column
Elmer Sterken, rector magnificus



10
Alumnus schrijft boek

11
Ain Wondre Stad
Annemarie Heite



7
Wel tropenarts, geen held
Floortje Dessing bezocht Jorieke van der Stelt in Papoea-Nieuw-Guinea.



15
De boeken van schildersbedrijf Sips
Schenking van een bijzondere collectie decoratieboeken aan de Universiteitsbibliotheek

16
Foto
Federico Winer / Google Earth



18
'Laat de rode wormen het boerenland redden'
Als boeren de rode wormen hun werk laten doen, is dat goed voor het grasland, de boer én de weidevogels.



20
Oog in oog met kunst
Droombaan bij Groninger Museum dankzij conservatorenopleiding RUG



22
Het bestuurbare brein
We zijn wel degelijk meer dan ons brein, betoogt neuropsycholoog André Aleman.

24
125 jaar Groninger Universiteitsfonds
Een studiereis, een leerstoel, een telescoop en een kunstwerk, allemaal dankzij het GUF.



26
Alumni Actief

27
Ubbo Emmius Fonds

30
Kop d'r bie en Colofon

32
Alumni Achteraf
wijsbegeerte