

VOOR NOG MEER BOEKEN VAN ALUMNI:

WWW.RUG.NL/ALUMNI/BOEK



Rita Radetzky (1952) / kunstgeschiedenis en klassieke archeologie 1983, promotie 2021

Tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard (1782-1851) en de landschapstijl

Rijk geïllustreerd boek over de aanleg van tuinen en parken bij buitenplaatsen in Noord-Nederland
WWW.NOORDBOEK.NL € 49,90



Daan Faber (1971) / rechten 1999
Smaaksporen – Het geheim van de zeven smaken
Kinderboek over 9-jarige Puck die

dankzij de zeven smaaksporen leert proeven
WWW.UITGEVERIJVOLT.NL € 15,99

Maarten Huygen (1953) / rechten 1977

Het nut van de man
De ins en outs van mannelijkheid
WWW.ATLASCONTACT.NL € 22,99



Theunis Piersma (1958) / biologie 1984, promotie 1994 en Petra de Goeij (1961) /

promotie 2001
Sinagote
Het levensverhaal van een lepelaar
Zie ook film op WWW.BORNMEER.NL/WINKEL/SINAGOTE € 22,50

Piter Jelles Troelstra (1860) / rechten 1888; bezorgd door Bertus Mulder (1949) / sociologie 1972, promotie 1991

Fersen foar Fokje
Friestalige verzen. Het laatste gedicht publiceerde Troelstra in de Groningsche Studenten Almanak van 1887
WWW.BORNMEER.NL € 12,50

Bram Baptist (1982) / geschiedenis 2007

Soldaat van het Noorden
Spannend jeugdboek over de Tweede Wereldoorlog. > 13 jaar
WWW.HAMLEYBOOKS.BE
€ 17,50, e-book € 9,99



Nikki Sterkenburg (1984) / journalistiek 2011
Maar dat mag je niet zeggen

Een beklemmende schets van een nieuwe generatie Nederlandse radicaal- en extreemrechtse activisten
WWW.DASMAG.NL € 23,50

Ernst E. van der Wall (1947) / geneeskunde 1966

Dickens in the Heart of Medicine – Implications for Today Medical Practice
19e-eeuwse geneeskunde door de ogen van Charles Dickens
WWW.PUMBO.NL € 29,00

Tjibbe Joustra (1951) / rechten 1975

Crisis en controle
Boze boeren, opstandige vissers, reorganisatie UWV... 40 jaar bestuurder in de publieke sector.
WWW.UITGEVERIJPROMETHEUS.NL
€ 19,99, e-book 11,99



Coen Verbraak (1965) / geschiedenis 1993
De Molukkers – Een vergeten geschiedenis
Levensverhalen

van drie generaties Molukkers in Nederland. Verbraak maakte ook WWW.2DOC.NL/DOCUMENTAIRES/SERIES/2DOC/2021/MOLUKKERS-IN-NEDERLAND.HTML
WWW.ALFABETUITGEVERS.NL
€ 22,99; e-book € 9,99; luisterboek € 14,99



Erik Dijkstra (1977) / geschiedenis 2002 en Guus Dubbelman
Ali was mijn vriend
Boek over bokslgende

Muhammad Ali won de Nico Scheepmaker Beker voor het beste sportboek van 2020.

WWW.NOBBLESSEUITGEVERS.NL € 25,-



Tjibbe Veldkamp (1962) / psychologie 1988
Agent & Boef – Gekte onder de grond

Prentenboek en een grappig verhaal om zelf te lezen, vanaf AVI E3. >6 jaar met illustraties van Kees de Boer

WWW.LANNOO.BE € 8,99

Betty Meyboom-de Jong (1939) / geneeskunde 1965, promotie 1989

Uitburgeren – wat iedereen kan weten en regelen omtrent het levenseinde

Voorlichtingsboek van voormalig huisarts en hoogleraar huisarts-geneeskunde aan de RUG

WWW.SUNENZ.NL
€ 7,- (afhalen), € 10,- (toezenden)



Rob de Wijk (1954) / geschiedenis 1984
De slag om Europa
Hoe China en Rusland ons continent uit

elkaar spelen
Ooit deelde Europa de lakens uit in de wereld, maar op dit moment wordt het continent van alle kanten belaagd, ook van binnenuit
WWW.UITGEVERIJBALANS.NL
€ 23,99, e-book € 11,99



FOTO JAN LENTING

Inge van Calkar (1984), zangeres; www.ingevancalkar.nl; studeerde psychologie van 2005 tot 2012; zegde vorig jaar haar parttime baan als psycholoog op om verder te gaan als fulltime artiest en videoclipmaker; won dit jaar de award van Poggala Noord voor Beste Artiest, tijdens Eurosonic Noorderslag.

Speciale plek
Mr. Mofongo,
Oude Boteringestraat 26

AIN WONDRE STAD

Groningen. Universiteit. Maar ook talloze straten, huizen, bruggen, pleinen waar herinneringen liggen. Bekende oud-RUG-studenten vertellen over hun speciale plek.

✍ ELLIS ELLENBROEK 📷 ELMER SPAARGAREN



‘Hoe moet ik dit mijn vriend vertellen?’

Ik ga niet vaak op vakantie. Ik vind het altijd ingewikkeld hoe ik me dan moet gedragen. Het kost me moeite te genieten. Als ik op zo'n terras zit, denk ik de hele tijd: Doe ik het nou goed? Is dit wat ik nu moet doen? Of hoor ik met zo'n bus mee te gaan op excursie? Ik kan niet lekker ontspannen. Maar in 2011 ging ik wel. Naar Portugal. Het was de eerste reis met mijn vriend, Frank. Ik was drie jaar vrijgezel geweest. Mijn idee bij een relatie was toch wel dat je samen op vakantie gaat. Ik was zenuwachtig. De dag voor we zouden vliegen deed ik mijn paspoort voor de zekerheid vast in mijn tas, om dat in elk geval niet te vergeten. Ik ging studeren in de UB, met mijn psychologievriendinnen, zoals altijd. Dat bestond eruit dat we veel te snel koffie gingen drinken bij Mr. Mofongo, dan weer een uurtje boven de boeken en uiteindelijk ook eten bij Mr. Mofongo, met het idee om het studeren daarna weer op te pakken. De UB was tot tien uur 's avonds open. Maar we

gingen natuurlijk nooit meer terug. Tijdens het eten was er altijd wel iemand, waarschijnlijk ik zelf, die zei: "Aaah, een wijntje kan wel". Dat werden er dan twee, of drie.

Zo ging het die avond ook. Het was gezellig, we verloren allemaal de tijd uit het oog. En toen was het al tien uur geweest en mijn tas met paspoort lag nog in de UB.

Dik in de stress, balen. Proberen of we de biebel nog in konden, aanbellen, dat lukte niet. Ik dacht: Dat wordt hem niet meer, dat vliegen. En hoe moet ik dit mijn vriend vertellen? Een vriendinnetje van mij kende een meisje met een studentenbaantje in de UB. Via haar is het gelukt de tas terug te krijgen. Hoe het precies ging weet ik niet meer, ik was natuurlijk ook al aardig teut. In Portugal had ik na drie dagen mijn draai gevonden en werd de vakantie leuk. Vier jaar later zijn we nog een keer gegaan, naar dezelfde plek. Toen was het meteen chill, want ik kende het daar al!

‘ALS IETS IN DE KNOOP ZIT, DAN MOET JE ER NIET AAN TREKKEN’ (OOSTERHOFF-ZWINNEN, 1970)

STELLING MARIA OOSTERHOFF GEDRAGS- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN