

# 'Daar is hij dan. Tutu in levende lijve'

## REPORTAGE EREDOCTORAAT

● Desmond Tutu ontvangt ere-doctoraat in Martinikerk

Door Diane Romashuk

<< 1 "Dag aanwezigen en mensen van deze universiteit, nu mijn universiteit. Kennen jullie het verhaal van die boer die een rare kip had?" Desmond Tutu is tien dagen in Nederland. Gisteren was Groningen aan de beurt om zijn humoristisch verpakte vredesboodschap live te horen. In de Martinikerk nam de aartsbisschop en anti-apartheidsheld een ere-doctoraat van de Groninger Universiteit (RUG) in ontvangst.

De ceremonie begint met een indrukwekkend taferel: de lange rij hoogleraren in toga die de kerk binnenstappen. Toch zijn alle ogen gericht op de kleine man die naast rector magnificus Elmer Sterken loopt en geen toga maar een boordje draagt. "Ah, daar is hij dan", fluistert iemand. "Tutu in levende lijve."

Eigenlijk reikt de universiteit alleen ere-doctoraten uit bij een lustrum, vertelt Sterken. "Maar de lijst met indrukwekkende dingen die u heeft gedaan is zo lang dat we trots zijn dat we deze uitzondering kunnen maken." Tutu ontvangt de titel van de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap. Decaan Geurt Henk van Kooten vertelt waarom: voor zijn werk als vredesmakelaar, zijn verdiensten voor de gezondheidszorg en zijn werk als voorzitter van de Waarheids- en Verzoeningscommissie in Zuid-Afrika van 1995 tot 1998. Die onderzocht grove schendingen van mensenrechten tijdens het apartheidsregime en probeerde de bevolking te bewegen tot verzoening in plaats van vergelding.

Dan krijgt Tutu een rode kappa omgehangen. Het papier van het ere-doctoraat is zo groot dat de aartsbisschop er haast achter verdwijnt. Hij trappelt met zijn voeten van blijdschap. "Dank voor deze eer", zegt hij. "Ik neem de titel aan namens iedereen die de



apartheid te boven kwam en de andere commissieleden." We mogen van hem nu niet gaan zeggen dat hij zo bescheiden is. "Ik was een goede aanvoerder van een geweldig team."

Hij dacht dat het commissiewerk hem bitter zou maken, zegt hij. "Ik heb veel verhalen gehoord over de inhumane dingen waar mensen toe in staat zijn." Dat deed het niet. "Als je een moeder wiens zoon is vermoord

hoort zeggen dat ze de daders vergeeft, blijft er iets anders over. Het ontzag voor het mededogen waar we ook toe in staat zijn."

En dus staat er nu een goedlachse idealist van tachtig voor ons. Die afsluit met een parabel over een gekke kip die een adelaar bleek te zijn. Laat je niks wijsmaken, wil Tutu ons meegeven. "Ook jullie zijn geen kippen, spreid je vleugels en ga voor het hoogst haalbare."

### Tutu in Nederland

Vandaag is Tutu's laatste dag in Nederland. Hij is hier om aandacht te vragen voor goede doelen: het Medical Knowledge Institute waar hij beschermheer van is en zijn eigen Desmond and Leah Tutu Legacy Foundation.

◀ Burgemeester Peter Rehwinkel feliciteert Tutu met zijn ere-doctoraat. Foto: DvhN/Corné Sparidaens

”  
Ik was een goede aanvoerder van een geweldig team