

Vindicat-senator Troelstra kwam altijd geld tekort



✍ KLAAS VAN BERKEL

📷 UNIVERSITEITSMUSEUM

rechts bijlenen. Hij was al lang fractieleider van de SDAP in de Tweede Kamer toen hij nog bezig was zijn studieschulden af te betalen. Maar waren het voor de latere socialist verloren jaren? Zeker niet. Als bestuurslid van de Juridische Debatingclub van Vindicat nodigde hij bijvoorbeeld progressief liberale hoogleraren als H.L. Drucker – later Kamerlid – en P.W.A. Cort van der Linden – later minister-president – uit om te spreken over hun meer sociale opvatting van het recht. En daar leerde Troelstra veel van. Zelfs zijn carrière als corpsdichter kwam hem later als volksmenner nog goed van pas. Nog in 1924 herinnerde iemand aan het bezoek dat Troelstra decennia daarvoor als senator had gebracht aan het gezin van de pedel van Vindicat, waar net een kind was geboren. “Troelstra had nog nooit zóó geestdriftig gespeecht als toen hij eenigen tijd na de komst van een nieuwe wereldburger bij een officieel bezoek aan huize Kampinga de lof-trompet stak over Moeder, kind en baker.’ Wie zou ooit van Troelstra hebben gehoord als hij geen lid van Vindicat was geweest?

De latere politicus Pieter Jelles Troelstra komt als student en Vindicater uitvoerig aan bod in deel twee van *Universiteit van het Noorden*. Hoogleraar Klaas van Berkel geeft alvast een voorproefje van zijn boek dat 28 oktober verschijnt.

De leider van de Nederlandse sociaal-democraten begin vorige eeuw, Pieter Jelles Troelstra, was ooit student in Groningen. Hoewel hij van bescheiden afkomst was, leefde hij zich als student en als lid van Vindicat helemaal uit. Hij studeerde rechten tussen 1882 en 1888, de gouden jaren van het Groningse studentencorps. Het corps kreeg toen voor het eerst – dankzij de reünisten – de beschikking over een eigen gebouw voor de sociëteit Mutua Fides, prominent aan de noordzijde van de Grote Markt. Troelstra, die over enig literair talent beschikte, dichtte voor de gelegenheid een feestcantate. Hij liep alle feesten af, was overal lid van, schreef veel voor de *Groningsche Studentenalmanak* en werd gekozen in de senaat van Vindicat. En natuurlijk deed hij mee aan de maskerade van 1884, toen hij verkleed als de Friese dichter Gysbert Japicx door de straten van Groningen paradeerde.

Studieschulden

Dat alles kostte hem handenvol geld; steeds had hij te weinig en moest hij links en



Universiteit van het Noorden Deel 2

In de driekwart eeuw tussen 1876 en 1945 ontstond in Nederland de klassieke universiteit: de universiteit waarin de hoogleraren alles voor het zeggen hadden, waar de studenten in zalige onmaatschappelijkheid hun gang konden gaan en waarin wetenschap een hoge morele, vormende betekenis had. In het tweede deel van *Universiteit van het Noorden*. Vier eeuwen academisch leven in Groningen vertelt Klaas van Berkel, met oog voor de grote lijn én het sprekende detail, die bewogen geschiedenis. De Groningse universiteit was een waardige representant van deze inmiddels verdwenen universiteit, waar nog vaak met nostalgie naar wordt teruggekeken.

Klaas van Berkel **Universiteit van het Noorden. Vier eeuwen academisch leven in Groningen / Deel 2 De klassieke universiteit 1876-1945**

€ 49,- WWW.VERLOREN.NL